

# Voorwoord Pedicare Loenen

Beste Lezer,

Het is eind 2014:

Met veel plezier bied ik u deze unieke uitgave -Daarom Apeldoorn- aan.

In 1994, alweer 20 jaar geleden, behaalde ik mijn pedicurediploma. In 2004 verhuisde ik met ons gezin naar het mooie en gezellige dorp Loenen op de Veluwe. Vanaf dat moment kreeg mijn salon de naam Pedicare Loenen.

Door jaarlijks verschillende cursussen te volgen, heb ik mijn kennis en aanbod uitgebreid. Zo houd ik mijn werk afwisselend en blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen mijn branche. Ik ben verheugd mijn salon uit te breiden, zodat ik meer ruimte kan creëren voor de verschillende behandelingen.

Ik hoop nog vele jaren met veel plezier u als cliënt te mogen ontvangen en u te verwennen met een paar nieuwe voeten of u kennis te laten maken met de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen binnen mijn salon.

Graag wens ik u met dit boek veel kijk- en leesplezier.

Miranda Geerdink-Put  
Pedicure-Pedicare Loenen

